

## DE KOSMOS IN DE SPIEGEL VAN DE TIJD

Van de zestiger tot de negentiger jaren van de 20<sup>e</sup> eeuw

- 1964 Begin 2<sup>e</sup> Viet Nam<sup>1</sup> oorlog (na de 1<sup>e</sup> met Frankrijk) met USA, einde 1975
- 1965 Oprichting Provo
- 1966 Opkomst van jeugd- en internationaal nomadisch toerisme, de hippies
- 1967 Opheffing van Provo; CS rellen<sup>2</sup>
- 1968 Praagse Lente<sup>3</sup> (jan. ~ aug), 29 maart opening Fantasio, 30 maart Paradiso; mei Studentenrevolte in Parijs
- 1969 Bezetting Maagdenhuis; begin Damslapers – einde 1970 met verbod
- 1969 augustus sluiting Fantasio; ontstaan Kabouterbeweging (tot ~ 1974), start van de Kraakbeweging<sup>4</sup>; december, opening Kosmos
- 1970 Popfestival Kralingsebos, Rotterdam, Opening Melkweg, Amsterdam, RAF in Duitsland (170 ~1972), Wet Dream Film Festival Amsterdam (Melkweg/Kosmos)
- 1972 Gijzelingsdrama Olympische spelen München / Watergate schandaal
- 1973 Staatsgreep in Chili, moord van Allende; Bezoek van HH de XVIe Karmapa aan de Kosmos,
- 1974 Nixon treedt af vanwege Watergate
- 1975 Nieuwmarktrellen<sup>5</sup> bij de aanleg Metro in Amsterdam
- 1975 Onafhankelijkheid Suriname
- 1977 Voorjaarsbeurs Kosmos (1973), daarna, Memo-beurzen in Expo-Hilversum, ism. De Kosmos
- 1978 Poetry 78
- 1980 Inhuldiging Beatrix met de beruchte rookbommen<sup>6</sup>

Nog te plaatsen:

- World conference on humanity
- The Farm visits

- 1983 Grootste anti-atoombewapening demonstratie in Den Haag
- 1985 Rainbow Warrior van Greenpeace wordt in Nieuw Zeeland opgeblazen
- 1986 Ontploffing van Tsjernobyl; Bezoek van HH de Dalai Lama aan Nederland
- 1986 Besluit<sup>7</sup> van de Gemeenteraad van Amsterdam om de subsidie van de Kosmos definitief stop te zetten.
- 1988 Glasnost van Gorbatsjov zet door
- 1989 Val van de Berlijnse muur; Afzetten van Ceausescu; Demonstraties Tian Men plein in China bloedig beëindigd, duizenden doden
- 1990 Mandela vrij, Hereniging van Oost en West Duitsland; Art Meets Science and Spirituality in a Changing Economy, Louwrien Wijers<sup>8</sup>
- 1991 Eerste Golf-oorlog, Opheffing van de Soviet Unie zoals die bestond
- 1992 Afschaffing van de apartheid

---

<sup>1</sup> In 1968/69 kwamen meerdere Amerikanen in de Kosmos werken, en ontweken daarmee de Amerikaanse dienstplicht

<sup>2</sup> Dit was directe aanleiding om de CS-kelder (The Underground) te starten in het gebouw van Het Anker, het latere Kosmos. Dit experiment duurde slechts een half jaar, terwijl op de verdieping daarboven een theehuis, diggershop, platenzaakje en verkoop van Nepalese sieraden op gang kwam

<sup>3</sup> Als gevolg van het neerslaan van de Praagse Lente, kwam Eva Netopilova in Fantasio/Kosmos werken

<sup>4</sup> Er waren vrij veel medewerkers van de Kosmos betrokken in de kraakbeweging of woonden in kraakpanden

<sup>5</sup> John Blogg en Eckart Dissen maakten hiervan documentaire filmopnames die later in de Kosmos werden vertoond. Mogelijk is de tape hiervan bij IISG terecht gekomen

<sup>6</sup> Deelnemers aan de AAK in de het gebouw waren hierbij betrokken net zoals (ex)provo's

<sup>7</sup> Roel van Duijn stemde als enig raadslid (van Groen Amsterdam) hier tegen.

<sup>8</sup> Louwrien Wijers introduceerde een reeks van leraren uit India in de Kosmos, organiseerde dit seminar met HH de Dalai Lama